



[Cheaptickets.nl](#)

[transavia.com](#)

[Lastminute.nl](#)

[Europeesche Verzekeringen](#)

[ELVIA Reisverzekeringen!](#)

[Booking.com](#)

[Hotels.com](#)

[Expedia vlucht&hotel](#)

[Stedentrips](#)

[Hostels](#)

[Wereldreizen](#)

[Belvilla Vakantiewoningen](#)

[Eliza was here](#)

[Euro Relais](#)

[Landal vakantiewoningen](#)

[Center Parcs](#)

[Holiday Cars autohuur](#)

[Expedia Autohuur](#)

[Camelot Wintersportreizen](#)

[Pharos ANWB Wintersport](#)

[KRAS wintersport](#)

Homepage

Bestemmingen

Reisverhalen

Wereldreizigers

Wandelen

Reisforum

Internetlinks

Nederland

[Zoover.nl](#)

Boek je vakantie

Vrijwilligerswerk

Reisboeken

Reisorganisaties

Tanzania

Fotoreportage Tanzania

Safari op de Serengeti en klimmen op de Kilimanjaro

Tanzania is een ongelooflijk boeiend land in Oost-Afrika; je kan er op safari in schitterende wereldbekende wildparken zoals Serengeti en Ngorogoro, er is de Kilimanjaro - de hoogste berg van Afrika - en voor de kust in de Indische Oceaan ligt Zanzibar, een tropisch eiland met een mix van Afrikaanse, Arabische, Indische en Westerse culturen.

Een safari is voor de meeste mensen een ongelooflijke beleving. Het aanschouwen van grote kuddes zebra's, gnoes of buffels, een groep luierende leeuwen, sierlijk grazende impala's, spelende olifanten in het water, je zal zulke taferelen niet snel vergeten.

Door [Stefan Cruysberghs](#)



Close encounter met een olifant in de Serengeti. De Serengeti is ongetwijfeld het meest beroemde wildpark van Afrika. Het is uitgestrekt en bestaat grotendeels uit boomloze grasvlaktes en savanne met acacia's. Hier en daar liggen er 'kopjes' (kleine heuvels van granieten rotsblokken) en op verschillende plaatsen zijn er mooie waterpoelen met dichtere begroeiing.



Een typisch beeld uit de Ngorogoro krater; een kleine oppervlakte waar vele dieren zeer dicht bij elkaar leven. Een leeuw die afdruipet na een ontmoeting met een groep buffels. De Ngorogoro-krater is een uitgedoofde vulkaan van ongeveer 265km² groot, omgeven door bergranden en met bijna dertigduizend grote dieren. Het lijkt het paradijs op aarde; er is een grote variatie van dieren (hyena's, leeuwen, neushoorns, cheetahs, nijlpaarden, waterbokken en jakhalzen), zeer grote populaties van zebra's, gnoes en buffels en zeer wisselende landschappen met stukken dorre steppe, kleine bossen, zoutvlaktes met een beetje water, grote waterplassen met weelderige begroeiing.



Zebra's in Tarangire National Park. Tarangire is een van de minder bekende wildparken maar het heeft wel één van de grootste olifantenpopulaties van het land. Bovendien heeft het unieke landschappen met talrijke enorme baobabs (apebroodboom). Zebra's, gnoes, impala's, gazellen, giraffen, olifanten, wrattenzwijnen, waterbokken, leeuwen en bavianen, je treft het hier allemaal aan. In het droge seizoen, wanneer veel wild uit de Serengeti wegtrekt, is Tarangire zeker een goede keuze om op safari te gaan.



Er verschijnt een jong mannetje dat de leeuwint achtervolgt.



De Kilimanjaro wordt ook wel eens het 'dak van Afrika' genoemd en deze met sneeuw bedekte top die boven de savannes uitsteekt, heeft dan ook een zekere aantrekkingskracht. Ernest Hemmingway schreef het volgende: 'As wide as all the world, great, high and unbelievably white in the sun was the square top of Kilimanjaro.' De Kilimanjaro bestaat eigenlijk uit drie vulkanen; Shira, Mawenzi en Kibo. Het hoogste punt Uhuru ligt op de kraterrand van de Kibo. Zoals de meeste toeristen nemen wij de Marangu route, een zesdaagse tocht. Aan de Marangu gate op 1800m staat een volledig team van dragers, koks en een expeditieleider klaar om ons naar de top te begeleiden. De eerst dag gaat door subtropische bossen tot aan de Mandarahun op 2700m.



De Kibo vulkaan met de witte toppen van Uhuru peak. De tweede dag verdwijnt de weelderige begroeiing al snel en het landschap gaat over in heide, grassen en lage struiken. Men noemt dit 'moorland'. In de namiddag kom je aan in Horombohut op 3700m. Bij heel wat mensen duiken dan de eerste verschijnselen van hoogteziekte op. Op deze hoogte verblijf je meestal twee nachten om te acclimatiseren.



Het wordt stoffig, kouder en alle vegetatie verdwijnt. We komen terecht in de 'alpine desert'-landschappen. Het hart gaat sneller kloppen en af en toe moet je je ademhaling onder controle zien te krijgen. In de vroege namiddag bereik je de Kibohut op 4700m.



Zicht op Mawenzi vanaf de Kibohut. In de namiddag en vooravond probeer je nog wat te slapen. Omstreeks 23.00 uur begint iedereen zich warm aan te kleden en voor te bereiden op de laatste rush naar de top. In het donker vertrekt een hele karavaan van toeristen naar boven. Het is vermoeiend stappen in het mulle zand en gruis, ademen wordt echt wel moeilijk en heel wat mensen krijgen last van hoogteziekte (duizeligheid, hoofdpijn, braken). Zowel fysiek als mentaal dien je tot het uiterste te gaan en sommige mensen moeten dan ook halverwege terug afdalen.



Zonsopgang met zicht op Mawenzi. Als alles meezit, sta je bij zonsopgang op de kraterrand van Kibo. Je hebt dan een schitterend zicht op de tegenoverliggende Mawenzi vulkaan.



De immense gletsjers rond de krater van Kibo. De krater op zich is niet zo spectaculair maar de rondomliggende gletsjers zijn prachtig en groots. Vanaf de kraterrand is het nog 1,5 uur stappen naar Uhuru op 5895m. En daar sta je dan, totaal uitgeput maar ontzettend blij dat je de hoogste top van Afrika bereikt hebt. Hierna volgt echter nog een lange afdaling, eerst naar de Kibohut en dan meteen verder naar de Horombohut. Na een lange nachtelijke uitputtingsslag van bijna 14 uur stappen wacht er dan eindelijk goed eten en na deze weldoende maaltijd kruipt iedereen meteen in z'n slaapzakje. De laatste dag eindigt met een afdaling van bijna 2000m naar de gate.